

In memoriam lied

In memoriam lied

Psalm 133: 1

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen

Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen,

>>>

Psalm 133: 1

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt

Psalm 119: 3

3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!

Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;

>>>

Psalm 119: 3

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,

Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond,
2 maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

3 Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.'

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

5 Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig.
6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was.
8 Petrus vroeg haar: 'Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?' Ze antwoordde: 'Ja, voor dit bedrag.'

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

9 Daarop zei Petrus: 'Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.'

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man.

11 De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft.

28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.

30 Wanneer aan iemand die nog op zijn plaats zit iets geopenbaard wordt, moet degene die op dat moment spreekt verder zwijgen.

Hand 5: 1-11; 1 Kor 14: 26-33 (NBV)

31 U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd.

32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest,

33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen.

Gezang 186: 1, 2

1 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.

'k zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleid mij veilig.

>>>

Gezang 186: 1, 2
In nood is mij,
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Gezang 186: 1, 2
2 Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn woord eist mijn vertrouwen.
Hij leidt mij op de rechte baan.
'k Mag daar zijn liefd' aanschouwen.
>>>

Gezang 186: 1, 2
Hij geeft mij kracht,
zijn hulp, zijn macht
redt mij uit smart en banden:
mijn lot rust in zijn handen.



ELB 310
Geest van God, maak in dit uur al Uw
kind'ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schek
het ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk
het ook aan mij.

ELB 310

Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw
liefdegloed,
dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door
Jezus' bloed.
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij.
Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door
Jezus' bloed.

Gezang 229: 2, 3, 4

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer.
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

Gezang 229: 2, 3, 4

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf d' uw' altijd, blijf Gij de mijn'!
Uw liefde moet alom mij leiden,
uw leven moet mijn leven zijn,
uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Gezang 229: 2, 3, 4

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk, in need'righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds'len sliep, ontbot
en komt in 't licht en rijpt voor God.