

Psalm 91: 5

5. Ik steun op God, mijn toeverlaat,  
Dies heb ik niets te vrezen:  
Wie God vertrouwt, die deert geen  
kwaad;  
Uw tent zal veilig wezen.

Psalm 91: 5

Hij zal Zijn engelen gebien,  
Dat z' u op weg bevrijden;  
Gij zult hen, in gevaren, zien  
Voor uw behoud'nis strijden.

Psalm 143: 2

2. Wil Uwen knecht, door schuld  
verslagen,  
O HEER', niet voor Uw vierschaar dagen;  
Want niemand zal in dat gericht,  
Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen,  
Rechtvaardig zijn voor Uw gezicht.

Psalm 143: 10

10. Leer mij, o God van zaligheden,  
Mijn leven in Uw dienst besteden;  
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;  
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,  
En leid' mij in een effen land.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

13. En enkelen van de rondtrekkende  
Joodse duivelbezweerders waagden het  
de Naam van de Heere Jezus uit te  
spreken over hen die boze geesten  
hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij  
Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

14. Het waren zeven zonen van Sceva,  
een Joodse overpriester, die dit deden.  
15. Maar de boze geest antwoordde en  
zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af,  
maar u, wie bent u?

Lezen: Handelingen 19: 13-23

16. En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

17. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

18. En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

19. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

20. Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaje te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: Wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien.

Lezen: Handelingen 19: 13-23

22. En nadat hij twee van hen die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheüs en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Asia.

23. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere.

Psalm 91: 3

3. De schrik des nachts doet u niet vliên,  
Waarvoor de bozen beven.

Geen pijlen hoeft gij 's daags t' ontzien,  
Die hevig om u zweven.

Psalm 91: 3

De pest, met welk een snellen spoed,  
Zij moog' in 't duist're waren,  
Noch 't streng verderf, dat 's middags  
woedt,  
Zal uwe ziel vervaren.

Tekst voor de prediking

Handelingen 19:15

15. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u?

Psalm 111: 5

5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval;  
Het staat op recht en waarheid pal,  
Als op onwrikb're steunpilaren.  
Hij is het, die verlossing zond  
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond  
Met hen in eeuwigheid bewaren.

Gezang 166: 4

4. Amen, Jezus Christus, amen!  
Ja, Gij zult in 't groot heelal  
't rijk der duisternis beschamen,  
tot het niet meer wezen zal.  
Woon, o Heiland, in ons midden!

Gezang 166: 4

Onder uwe heerschappij  
zijn wij zalig, zijn wij vrij.  
Leer ons strijden, leer ons bidden!  
Amen, heerlijkheid en macht  
word' U eeuwig toegebracht!