

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
1 Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
2 Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
3 Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
4 Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Zingen: Een Rivier vol van Vrede
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus,
in mijn hart.

Zingen: Beloofd is Beloofd
Chorus
Ja is ja, nee is nee.
Beloof is beloofd:
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Zingen: Beloofd is Beloofd
1 Hij is een God van liefde,
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw.

Zingen: Beloofd is Beloofd
Chorus
Ja is ja, nee is nee.
Beloof is beloofd:
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Zingen: Beloofd is Beloofd
2 Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn,
en doen wat wij beloven;
dat geldt voor groot en klein.

Zingen: Beloofd is Beloofd
Chorus
Ja is ja, nee is nee.
Beloof is beloofd:
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.

Zingen: Familie opw 767
1 Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven

Zingen: Familie opw 767
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

Zingen: Familie opw 767
2 En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Regenboog: Allerleukste liedje
Ik ken een heel leuk liedje
En .. het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
En het past heel goed bij mij.

Regenboog: Allerleukste liedje
Het liedje blijft zo hangen.
'T Is een leuke melodie,
Maar het gaat ook ergens over,
Nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"

Regenboog: Allerleukste liedje
Dit liedje maakt me happy en, echt,
Het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
En geeft mij weer nieuwe moed.

Regenboog: Allerleukste liedje
En zit ik er doorheen,
Dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
En kan ik er tegenaan.

Regenboog: Allerleukste liedje
Want God zegt over jou over mij,
Iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,

Regenboog: Allerleukste liedje
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer."

Regenboog: Allerleukste liedje
Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'Je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'.

Regenboog: Allerleukste liedje
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.
Als je eens wist hoeveel ik van je hou."

Regenboog: Allerleukste liedje
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:
"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,

Regenboog: Allerleukste liedje
"Groter dan een berg, zo hoog,
Mooier dan de regenboog,
Dieper dan de oceaan,
Is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou."

Regenboog: Zingen maakt blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Regenboog: Zingen maakt blij
God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Regenboog: Zingen maakt blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Regenboog: Zingen maakt blij
Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Regenboog: Zingen maakt blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Regenboog: Zingen maakt blij
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Regenboog: Zingen maakt blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Psalm 23 1-6 (bb)
1 Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij zoals een herder
voor zijn schapen zorgt.
Ik kom niets tekort.
2 Hij laat mij rusten in groene velden.
Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.

Psalm 23 1-6 (bb)
3 Hij geeft me kracht.
Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil,
omdat Hij dat heeft beloofd.
4 Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
een dal van moeilijkheden, ben ik nergens
bang voor, want U bent bij mij.

Psalm 23 1-6 (bb)
Met uw stok en uw herdersstaf
beschermt U mij en stuurt U mij bij.
Het troost mij dat U dat doet.
5 Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij
bent: U zet een feestmaaltijd voor mij neer.
U zalft mijn hoofd met zalf-olie.

Psalm 23 1-6 (bb)

U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt.

6 Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.

Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.

Johannes 10: 11-16 (bb)

11 IK BEN de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. 12 Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze.

Johannes 10: 11-16 (bb)

De knecht vlucht, omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is. 13 Daarom geeft hij niet echt om de schapen. 14 IK BEN de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. 15 Net zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen.

Johannes 10: 11-16 (bb)

16 Ik heb ook nog andere schapen, die niet bij deze stal horen. Die moet Ik ook bij deze kudde brengen en ze zullen naar mijn stem luisteren. En uiteindelijk zal er nog maar één kudde zijn, met één Herder.

Ik wil luisteren naar de stem van Jezus

Ik wil luisteren naar de stem van Jezus,
'k wil gehoorzaam doen wat Hij gebiedt.
Rustig ga ik heel de weg met Jezus,
want ik weet: Hij verlaat mij niet.

Regenboog: De Heer is mijn herder

Refr. De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Regenboog: De Heer is mijn herder
Al ga ik door een donker dal
ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij

Regenboog: De Heer is mijn herder
Refr. De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Regenboog: De Heer is mijn herder
Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
en nog zoveel meer

Regenboog: De Heer is mijn herder
Refr. De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Regenboog: De Heer is mijn herder
Uw goedheid en uw liefde, Heer
volgen mij altijd
en ik mag heel dicht bij U zijn
tot in eeuwigheid

Regenboog: De Heer is mijn herder
Refr. De Heer is mijn herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
op de juiste weg die ik moet gaan
de Heer is mijn herder

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Het is vaak moeilijk
om goed te doen.
En echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer
als hulp voor ons
zijn Heil'ge Geest gegeven.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Waar je ook bent
of wat je ook doet.
Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen
en laten heen
de Vader te vereren.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Refrein:
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Wanneer Gods Geest
je leven leidt.
Dan zul je pas gaan merken.
Dat zijn aanwezigheid
je vrede geeft,
en altijd zal versterken.

Regenboog: Liefde, Blijdschap, vrede
Refrein: 2x
Liefde, blijdschap, vrede,
goedheid en ook trouw.
Wil de Heer je leren,
door de Heil'ge Geest in jou.

Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
1 De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt zijn licht
over jouw leven.

Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
2 De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht
over uw leven.

Kinderopwekking 185 De Here zegent jou
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan u geven,
Hij zal zijn vrede aan u geven.