

JDH 17: 1

1. Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
Door U, Heer wordt bereid,
En dat die weg hoe moeilijk ook,
Mij nader tot u leidt,

JDH 17: 1

Refrein

Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U,
Als ik maar weet, dat alles hier,
Mij nader brengt tot U

Gezang 10: 1

1. Daar is uit 's wereldds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
>>>

Gezang 10: 1

Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood:
de nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

JDH 543: 1

1. 'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ.
Van ontferming en verlossing
Door het bloed van Golgotha.
>>>

JDH 543: 1

Daarom zing ik U, die stervend,
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht.

Jesaja 9:1-6

1 Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw
van de dood, over hen zal een licht
schijnen.

Jesaja 9:1-6

2. U hebt dit volk talrijk gemaakt;
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst,
zoals men zich verheugt wanneer men de
buit verdeelt.

Jesaja 9:1-6

3. Want het juk van hun last,
de stok op hun schouders,
en de knuppel van hun slavendrijver
hebt U verbroken als eens op Midiansdag.

Jesaja 9:1-6

4. Ja, elke laars, stampend met gedreun,
iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed,
5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon
is ons gegeven, en de heerschappij rust
op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Jesaja 9:1-6

6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David en over zijn
koninkrijk, om het te grondvesten
en het te ondersteunen door recht en
gerechtigheid,

Jesaja 9:1-6

van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de
legermachten zal dit doen.
al verbrand worden, voedsel voor het vuur.

Micha 5: 1-3

1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Micha 5: 1-3

2 Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.

Micha 5: 1-3

3 Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

Psalm 72: 2

2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.

>>>

Psalm 72: 2

't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt
Hij zal nooddriftigen bevrijden;
Verbrijzlen, wie verdrukt.

Gezang 1: 9

9. Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.

>>>

Gezang 1: 9

Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Psalm 68: 16

16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof;
Heft psalmen op naar 't hemelhof
Van ouds Zijn troon en woning;
Waar Hij, bekleed met eer en macht,
Zijn sterke stem verheft met kracht,
En heerst als Sions Koning.

>>>

Psalm 68: 16

Geeft sterkt' aan onzen God en Heer';
Hij heeft in Israël Zijn eer
En hoogheid willen tonen.
Erkent dien God; Hij is geducht;
Hij doet Zijn sterkte boven lucht
En boven wolken wonen.