

# Hallo Allemaal!

**We hebben bijna weer een jonggezinnen dienst met het thema 'LIEFDADIGHEID'. We gaan weer mensen helpen en blij maken.**

**Weet je nog van al die knuffels die jullie hebben meegenomen voor de kindjes in Afrika....**

**In Gambia zijn veel (aanstaande) moeders en pasgeboren kindjes die we kunnen helpen en blij maken. Die kunnen jouw hulp goed gebruiken. Dit doen we samen met de stichting Care4Gambia.**

**In Gambia hebben ze nog steeds van alles nodig. Heel vaak gebeurt het nog dat men dood gaat door de griep of dat er een kindje ter wereld komt en geen kleding heeft om het warm te houden of zelfs geen voeding om het te laten groeien, zoals melk.**

**Aan de voorkant van deze flyer zie je wat ze kunnen gebruiken. Misschien willen je ouders, opa of oma of... wel iets weggeven of juist kopen.**

**Dit kun je dan 3 maart aanstaande tijdens de jonggezinnendienst meenemen naar de kerk**

**Daar mag je jouw spullen brengen. Wij staan klaar met grote bakken waar we het in kunnen verzamelen.**

**Ook kinderkoor De Regenboog zingt voor ons. Zodat het extra feestelijk wordt.**

**KOMEN JULLIE OOK, dat zou super zijn!**

**Tot zondag 3 maart aanstaande!  
(we beginnen om 10.00 uur in de ARK)**

**Groetjes De Jeugdraad.**